

Försvarmaktens storövning "Aurora 23" är avslutad. F11 Museum och Offmässen var med på ett hörn!



Foto: Fred Brilhagen

Den 17/4-11/5 genomfördes Aurora 23. 26 000 soldater från Svenska Försvarmakten och Hemvärnet, samt från 14 ytterligare länder deltog i övningen. Flygvapnet med sex st JAS 39 Gripen var baserade en vecka på Skavsta. Vi lånade ut vår Officersmäss under 11 dagar till FV ledningsgrupp, som då huserade här hos oss.

5-7 maj var det extra stort pådrag på Skavsta med alla sex Gripenplanen i luften. På söndagen var det nästan lika fullt på vårt museiområde som på våra Flyg-

dagar. Vi passade på att marknadsföra oss dagarna innan på bl a Facebook.

Eftersom det var Gripen i luften kom många in till museet och ville "flyga" vår Gripen-simulator. Och se "uppvisningarna" från första parkett vid vårt FlygCafé.

Offmässen hyrs av NFF, SFF och ASN, av Skavsta Flygplats Vi som organiserar uthyrning av mässen och betalar hyran till flygplatsen är Föreningsalliansen Skavsta (FAS), med ledamöter från oss tre föreningar.

F11 Museum har glädjande nog fortsatt höga besöksiffror!

Tack vare våra engagerande simulatorinstruktörer, guider och värdar, samt marknadsföringen, blev besöksresultatet **2 861 st, januari till och med maj** 2023. Vi räknar med att juni hamnar i samma nivå (ca 700 st), samt att sommaren kommer att bli bra för oss. Vi kommer bl a att synas på onsdagarna 17/5 - 23/8 i

Nyköpings Hamn i samband med Automobilsällskapet Nyköping. Dessutom har vi satsat lite extra på vår marknadsföring till sommaren. Det kommer som vanligt många gruppbesök, varav flertalet beställer lättare catering. Och många passar på att flyga simulator.



UTSTÄLLNING OM F11 MUSIKKÅR 1943-1957

I inre rummet i museidelen Annexet är Gunnar Vieweg igång och skapar en utställning om flottiljens musikkår. Vi har samlat material om kåren och har genom omplacering av modeller frigjort ett utrymme för denna utställning. Musikkåren var mycket populär och uppträdde, förutom med alla spelningar på flottiljen, vid en rad olika olika evenemang i runt om i Nyköping. Musikkåren bestod av 19 man plus musikdirektören Seved Mehlqvist. Stort engagemang på fritiden av kårens medlemmar bidrog starkt till utvecklingen av musiklivet i Nyköping.



F11 Musikkår uppträder i Nyköping 1944.
Bild: Nyköpings kommun.

12/9 ÄR DET DAGS FÖR "MUSIK UNDER VINGARNA" IGEN!

Sörmlands Musikkår, som egentligen är en fortsättning på F11 Musikkår, musicerar i Flyghallen för nionde gången på museet. Nu med en hel del ny musik och förstås några klassiska marscher. Evenemanget börjar kl 1800. Kom gärna i god tid. Vi får ta in max 150 personer totalt i Flyghallen. Vi kommer att annonsera i Sörmlands Nyheter samt i vår hemsida, Nyköpingsguiden och på vår Facebook.



Välkomna till
F11 Museum
Kaffe med mazarin
säljs i pausen.
Entré 200 kr.
Medlemmar i NFF
150 kr.



NY FILM MED VÅR SK60-SIMULATOR



Sedan ett par veckor finns en riktigt spännande film som visar hur man flyger SK60-simulatore. Besökaren får gå igenom instrumenten, starta, flyga med looping och roll och landa på Skavsta. Filmen är tänkt att fungera som marknadsföring för simulatore. De som producerat filmen är tre av våra simulatorinstruktörer: Lasse Andersson, Björn Enell och Carl-Henric Cedraeus. Filmen ligger nu ute på Youtube. Den kommer att finnas på vår Website och på vår Facebook.

Ingemar Strandbergs litteratursamling

Vi kan lämna det tråkiga beskedet att tidigare överstelöjtnanten och nestorn inom svenskt spaningsflyg, Ingemar "Farsan" Strandberg avled i sitt hem den 7 maj.

Dock gläder det oss att samtidigt kunna meddela att den omfattande samling flyg-/spaningslitteratur samt dokument och bilder, som Ingemar mycket omtänksamt för en tid sedan överlät till F11 Museum, nu är sorterad och registrerad. Huvuddelen av samling som omfattar drygt tio hyllmeter är samlad i ett separat utrymme i Annexet på museet. Samlingen finns där tillgänglig för läsning och att studera för den som önskar tränga djupare in i spaningsflygets historia.



En liten del av samlingen i Annexet. Infälld i bilden är Ingemar Strandberg i sin uniform.

Årsmötet 2023

Nyköpings Flyghistoriska Förening (NFF), som är huvudman för F11 Museum, genomförde den 28 mars sitt 28:e årsmöte, med sedvanligt god anslutning. 72 av föreningens drygt 400 medlemmar, där 34% är hemmahörande utanför Sörmland mötte upp i tidigare officersmässen på Skavsta. Per Rödseth ledde mötet med fast hand i propellerklubban. Lennart Hjelte valdes, att som ordförande, leda föreningen i ytterligare ett år. Christer Wennerberg avtackades efter mångårigt



Foto: Gunnar Vieweg

Några av det 72 deltagarna på årsmötet.

styrelsearbete och som ny medlem i styrelsen invaldes Tommy Andersson.

Föredraget i samband med årsmötet: *Kalla kriget i luften*

Efter information om museiverksamheten och kvällsmackan följde ett mycket intressant föredrag av Ulf Hugo. Ulf, med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom försvarsmaktens underrättelsetjänst gav nya perspektiv över DC-3 affären och flygspaning globalt under Kalla kriget. I samband med mötet sålde Ulf Hugos nyligen utkomna och intressanta bok ”Kalla kriget i luften”. Hela behållningen från bokförsäljningen skänktes till hjälp för Ukraina och god försäljning inbringade ett värdefullt tillskott till det krigsdrabbade landet.

Temat för kvällen var hämtat ur boken och anpassat för NFF, med tyngdpunkt flygspaning och omständigheter runt nedskjutningen av den svenska DC-3:an. Östersjön, av Sovjet kallat ”Fredens hav” var under kalla kriget definitivt inget fredens hav, men som tur var det ett kallt krig. Ulf kunde med bilder visa på den mängd kontakter mellan flygplan från olika länder som ägde rum över Östersjön under perioden. Nedskjutningen av DC-3:an var ingen tillfällighet. Den sovjetiska territorialgränsen var väl bevakad av väst från alla håll, ofta med dystert resultat för spaningsflygplanen. Under perioden 1950 – 1964 blev 17 flygplan nedskjutna av Sovjet, där ofta hela besättningarna omkom. Enligt Ulf var Sovjet inte alls medvetna om att den DC-3 de sköt ner över Östersjön det var ett svenskt flygplan.

Flygspaning förekom även in över sovjetiskt territorium, inte minst från svensk sida med de kända spaningsföretagen med J 26, S 31 och S 29. Mest kända spaningsflygningar över Sovjet är de som gjordes med amerikanska U-2, ända till den 1 maj 1960, då en U-2 med piloten Francis Gery Powers sköts ner långt inne över Sovjet. Därmed slutade allt spaning med flygplan in över Sovjet. Efterföljaren till U-2 blev det extrema

flygplanet SR-71, som kunde flyga över Mach 3 på 30 000 meters höjd. Spaningarna mot sovjet fortsatte med SR-71, dock utanför gränsen. Flygplanet gjorde många spaningar över Östersjön, där det fick lov att dra ner farten till Mach 2,8 för att få plats att svänga utan att komma in över några landgränser. Ulf gav mycket intressanta uppgifter om de båda extrema amerikanska spaningsflygplanen. Plus mycket annat spännande om spaningsflyg under kalla kriget som Ulf delade med sig under kvällens föredrag.



Foto: Gunnar Vieweg

Som tack för det intressanta föredraget fick Ulf Hugo en F11-Lansentavla.

Vi stöttar Ukrainas kamp!

Vi sålde 30 st av Ulf Hugos bok i samband med föredraget. Vår och Ulfs vinst för bokförsäljningen den kvällen gick oavkortat till Ukraina, genom den helt ideella föreningen ”Skicka vidare till Ukraina”, som drivs på eget initiativ av Magnus och Kristina Leivik i Tystberga. Förra veckan fick vi en hälsning att dom är tacksamma för vår hjälp. Dom är just nu i Östra Ukraina och överlämnar mat till civila samt ett antal bilar till ukrainska militären några mil från fronten.

Gör gärna som så många andra - stötta Ukrainas sak. På bilden här ses Hasse Härngren, en av våra NFF-medlemmar som skänkte olika slags räddningmateriel från sitt eget lager.

Swisha på: 123 233 46 39
Kontonr 9060 2810272
magnus@leivik.nu





ORDFÖRANDE HAR ORDET

Så har då äntligen sol och värme återkommit. Detta i kombination med mycket bra besöksiffror, gör att läget för museet just nu känns bra.

Men det är naturligtvis mycket viktigt att vi fortsätter med bra bemötande och bra service till våra besökare. Positiva besökare är en förutsättning för vår verksamhet.

Tisdagen 2 maj var det ett fyrtiotal av våra damer och herrar som fejade museet. Några tuffingar klättrade upp på våra flygplan och dammade av dem. Montrarna i Annexet dammdes av på in- och utsidan. Ett välstädat museum är ett måste för att besökarna ska trivas.

Utöver detta kommer vi att byta ut heltäckningsmattorna i Flyghallen, samt renovera golvet i några av gåytorna som blivit skadade. Golvet i Flyghallen är en f.d asfalterad tennisplan sedan flottiljtidens dagar.

Vi planerar nu för "Musik under vingarna" den 12/9 och för höstmötet den 24/10, förutom en hel del reparations och underhållsarbeten, men det är ju "som vanligt".

Vi har gjort en del utvecklingar av våra utställningar så kom gärna förbi i sommar och titta.

Vi ses på museet.
Lennart Hjelte

En ny lite udda bok lanserad



Vår ordförande fick för ett tag sedan fatt i en bok som delvis handlar om innehållet i F11 Museums bokpaket "Över Gränsen". Fyra sidor handlar om vårt museum och om F11-flygarna 1958. Boken "Ryska krigsskepp, dra åt helvete", är utgiven av förlaget fritanke.se

HANDLA I MUSEIBUTIKEN

T ex en T-shirt och keps till paketpriset 150 kr!

Passa på att botanisera och handla i vår spännande museibutik! Här finns alltid nya flygböcker, flygplansbyggsatser, våra simulatorpresentkort, flygplansleksaker och Flygvapen-muggar. Köp glass och fika här.

ÖPPET PÅ F11 MUSEUM

Tisdagar kl 9-12, söndagar kl 11-16, samt onsdagar 5/7-16/8 kl 11-16.

Under ordinarie öppettider finns det alltid två värdar i Flyghallen, där man också betalar entréavgiften. Annexet och Underrättelseplutonen är öppet vid förfrågan hos värd.

Se alltid vår hemsida för öppettider, då museet kan vara stängt på vissa helgdagar.

Flygpass i simulatorerna bokas på: www.f11museum.se
Tider kan finnas vid förfrågan direkt hos simulatorinstruktörerna på museet.

Tisdagar är det fri entré. Övriga öppettidagar 80 kr. Ungdom under 15 år gratis liksom medlemmar i NFF. Har du presentkort är det också fri entré.

VÅR MOBILAPP

Du kan besöka museet virtuellt. Du gör det i F11-appen. Vi fyller ständigt på med nytt material i appen.

Det stora antalet filmer, många om flygspaning under kalla kriget, gör appen speciellt intressant.

Alla filmer är i liggande format med hög kvalitet. Appen har ett stort dokumentärt värde genom berättelser av typen "De som var med".

Så här laddar du ned appen i din mobil:

Sök **F11 Museum** i Iphone i App Store, och i Android-mobil i Google Play.



VI SPONSRAR NFF/MEDLEMSNYTT

CTT Systems AB
Nyköping
Tel 0155 20 59 00
ctt@ctt.se
www.ctt.se



ANSVARIG UTGIVARE
REDAKTIONSGRUPP

Kenneth Åbrink tel 073 416 33 41
Fred Brihagen tel 070 394 20 44
Gunnar Vieweg tel 070 530 20 74
Freddie Andersson tel 073 800 92 30
Kenneth Åbrink

REDAKTÖR/PRODUKTION

Meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till NFF

ADRESS Nyköpings Flyghistoriska Förening
Skavsta Flygplats, 611 92 Nyköping
E-POST info@f11museum.se
HEMSIDA www.f11museum.se
FACEBOOK [f11sverigesflygspaningsmuseum](https://www.facebook.com/f11sverigesflygspaningsmuseum)
BANKGIRO 5441-6995. Medlemsavgifter: 5236-2654.
ORGNR 817605-3224